

Liturgie online viering in de Hoofdhof zondag 28 februari 2021 om 9.30 uur
Tweede zondag van de Veertigdagentijd

Voorganger: ds. Jan Bos uit Rolde
Ouderling: Wiepkje Mensink; Diaken: Geke Kombrink
Organist: Robert Helder
Muzikale medewerking: Tijmen Posthoorn op vleugel

De bloemen gaan met een hartelijke groet naar dhr. en mw. Oelen-Overink

DE VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom, moment van stilte, aansteken gemeentekaars

Muziek: Lied 217 (orgel)



Liedboek Or

2
Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld
kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.

3
Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij
streven,
oorsprong en toekomst.

4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.

5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Bemoediging en groet

Gebed voor de nood in de wereld, eindigend met:
Kyrie en Gloria (Janskoor):

Kyrie Kyrie eleison
Licht,
geef me te drinken
van je vuur-
water,
ik verga van de dorst
Christe eleison
Kyrie eleison

Gloria Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Waar ik u loof is het dag.
Boven uw muren,
boven uw hemelen
uit zal ik u loven –
boven de nacht waarin u mij niet hoort.
Mijn angst is groot –
groter zij mijn lof aan u.
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus

DIENST VAN DE SCHRIFTEN

Eerste lezing: Deuteronomium 6: 1-9

Luisteren naar: ‘Deze woorden’ (Liedbundel ‘Zangen, zoeken en zien’ nr. 584,
tekst Huub Oosterhuis, muziek Tom Löwenthal)
bij Deuteronomium 6:6-9

Deze woorden aan jou opgedragen
hier en heden prent ze in je hart,
berg ze in het binnenst van je ziel,
leer ze aan je kinderen. Herhaal ze,
thuis en onderweg, waar je ook bent
als je slapen gaat en als je opstaat
deze woorden aan jou toevertrouwd.
Bind ze als een teken aan je hand,
draag ze om je voorhoofd als een snoer
ter gedachtenis, vlak op je ogen.
Grif ze in de stijlen van je deur
schrijf ze in de palmen van je hand.
Dat vermeerderen je levensdagen
en de jaren van je zoons en dochters.
Dat je bloeien zult en niet verwelken,
bomen aan de bron. Hoor Israël.

Tweede lezing: Mattheüs 22: 34 - 46

Luisteren naar: 'De liefde' (Van de CD 'Woorden van waarde')

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen,
al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen
– had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan. (1 Korinthe 13: 1,2 en 7)

Overdenking



Moment van stilte

Muzikaal intermezzo door Tijmen Posthoorn op vleugel

DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden en Stil persoonlijk gebed

Onze Vader door Jacobuskerkcantorij Rolde

Zegen

Slotlied: Lied 423 (orgel)

1 Nu wij uit-een-gaan vra-gen wij God:
ga met uw licht voor ons uit!

Nu wij uit-een-gaan wens ik jou toe:
Ga met God!

Va-ya con Dios en à Dieu!

Liedboek O

- 2 Voor wie ons lief zijn vragen wij God:
ga met uw licht vóór hen uit!
Al onze vrienden wensen wij vrede:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!
- 3 Voor alle mensen op onze weg:
vrede en goeds in elk huis!
Voor al wie kwamen onder dit dak:
Ga met God!
Vaya con Dios en à Dieu!

Orgelspel

De kerkenraad wenst u een goede zondag.